

BOHULT – DÄR MORFAR OCH MORMOR BODDE OCH DÄR MIN MOR VÄXTE UPP

Jag har på sidan om Vallshult nämnt att min mormor Matilda (1858–1947) var född där. Hon flyttade senare med sina

föräldrar till grannbyn Lilla Duvhult. Min mormor gifte sig med Lars August Karlsson (1859–1934) född i Bohult.



Ett familjefoto. Från vänster Ernst (1902–1960) som emigrerade till USA 1927, Hilma sittande (1889–1972), bakom henne Jenny (1899–1982), Sven (1891–1987), Johan (1886–1957), Anna (1896–1990), Berta (1904–1992). I mitten längst fram sitter morfar August (1859–1934) och till höger om honom mormor Matilda (Tilda; 1858–1947). Barnen är Sven-Hugo och Anna-Greta, barn till Hilma och födda 1916 respektive 1917.

På familjefotot är inte Matildas och Augusts äldste son Karl (1884–1979) med. Han emigrerade till USA 1903 där han avled 95 år gammal. Inte heller min mor Ida (1893–1988) är med. När kortet togs 1921 tjänade hon piga hos en professorsfamilj i Lund. Av syskonen blev Hilma bondhustru i Sonhult i Färgaryd. Jenny bodde kvar på föräldragården i Bohult och Sven blev bonde i grannbyn Hallaböke. Johan var några år i USA men återvände hem och blev även han bonde i Hallaböke. Anna blev lärarinna och verkade nästan hela sin aktiva tid som missionär i dåvarande Sydrhodesia. Berta blev bondhustru i Godhult i Färgaryd och min mor i Vallshult. Karl och Ernst emigrerade till USA.

Karl besökte hembygden tre gånger 1909, 1928 och 1956. 1928 var hans hustru Selma, bördig från Värmland, och döttrarna Alice och Marian med. 1956 var bara Selma och Marian med. Vid besöket 1956 hade jag tillfälle att visa



Ett ateljéfoto av Karl tagit i Titusville i Pennsylvania troligen snart efter det att han kommit till USA. Han var då 20 år gammal.

Karl det då ganska nybyggda Vällingby som intresserade honom. Han hade sysslat med byggenskap i Chicago.

Moster Anna blev först småskollärlarinna. Sedan vidareutbildade hon sig till folkskollärlarinna och arbetade på olika platser innan hon 1928 vigdes till missionär för Svenska kyrkan för arbete i Sydrhodesia, nuvarande Zimbabwe. Missionärerna stannade ute i femårsperioder och kom sedan hem för ferier men också för att resa runt och berätta om sin verksamhet. Starkast intryck gjorde nog hennes första besök hemma 1934–35. Moster Anna hade med sig skioptikonbilder från platserna där hon varit stationerad. Hon var en mycket god berättare. Med stor inlevelse inpräntade hon i oss barn att hennes elever i Afrika var lika goda, lika mycket värda och lika intelligenta som vi men att de hade en annan kulturell bakgrund. När jag hade arbetat en tid i Zambia (Nordrhodesia) hade vi många samtal om problematiken i utvecklingsarbetet. Att "Femsjö-Anna" var en person som man mindes fick jag belägg för när jag 1984 besökte Mnene. På en särskild flik om Missionären Anna Larsson ger jag en mer utförlig bild av Moster Anna.



En bild på min mors familj från 1905. Den inte tillhör Joels bilder. Berta var då ett år och morfar hade fortfarande svart skägg. Bakre raden från vänster står Sven, Hilma och Johan. I mellanraden från vänster Ernst, morfar August, Anna, mormor Matilda och min mor Ida. I mormors knä sitter Berta och längst till höger står Jenny.



Grupp bilden (191B) framför hemmet i Bohult är från samma tillfälle som familjebilden på sidan 1, troligen 1920. Här ser man inte bara familjen utan också grannarna i Bohult och Hallaböke samt vänner från andra gårdar i Femsjö.



Mina föräldrar Gottfrid och Ida gifte sig vid trettondagshelgen 1923. Bröllopfotot (115) är tagit i mors föräldrahem i Bohult. På bröllopfoton från tidigt 1920-tal ser man olika klädstilar. Enligt den äldre stilen var bruden vanligtvis klädd i svart klänning och brudgummen i bonjour. Bonjour är en längre kavaj. Vit brudklänning förekom också tillsammans med antingen bonjour eller frack. Bruden hade ofta församlingens guldkrona men inte alltid.

Släktingar till min mormors far levde på torpet Smittabo under Hallanäs. En av ättlingarna där var lärarinnan Fredrika Christina Fredriksson som närmare presenteras på en särskild flik.