

# DUVHULT OCH RÅHULT

**Byarna Duvhult och Råhult ligger båda i socknens sydöstra del. Antalet bilder som Joel tagit i olika byar varierar mycket. Flest bilder finns helt naturligt från kyrkbyn och från de byar där Joel hade släktanknytning eller andra relationer.**

## DUVHULT

Från Duvhult finns två foton. Ett bröllofsfoto på Ester Nord och Gustav Larsson från Lokabäck i Unnaryds socken och ett foto på bröllopgästerna när de står framför Esters hem i Lilla Duvhult. Det kallades "Nordens". Året är troligen 1919.

Gruppenfotot från samma tillfälle togs framför Esters hem "Nordens". Huset är sedan åtskilliga år rivet.

Gustav och Ester separerade senare men var nog aldrig skilda. Esters bror David bodde kvar i föräldrahemmet efter föräldrarnas bortgång. Vad jag minns bodde även Ester där. Senare på 1950-talet bodde David och Ester i Vallshult i den stuga som tre systrar till Nord (Ida, Lotta och Lina) hade byggt åt sig någon gång på 1920-talet. Den stugan finns



*Bröllofsfoto på Ester Nord och Gustav Larsson (142a).*

alltjämt kvar. Man kan väl gissa att några av damerna på fotot är dessa fastrar till bruden.

Nord hade varit båtsman från 1874 till 1902 och som sådan seglat med flera av krigsflottans fartyg. Hans egentliga namn var Carl Johannes Zakariasson, men han fick som alla båtsmän och knektar nytt namn (124 Nord) när han gick i kronans tjänst. Han hade varit skomakare ett yrke han behöll som civil.

På en granngård i Lilla Duvhult bodde på 1920-talet och senare in på 1940-talet Johan Persson och Augusta. Johan var yngste bror till min mormor. Jag minns honom som "Pella-Johan" och kan alltjämt se honom framför mig när gick förbi där hemma på väg till eller från Femsjö. Min mor hade inte särskilt

mycket umgänge med morbrodern i Duvhult. Augusta uppfattades inte som särskilt sällskaplig. Ett minne jag har är att vi barn hjälpte Johan och Augusta att plocka potatis. Det bör ha varit någon gång i slutet av 1930-talet.

Den tredje gården i Duvhult var prästgårdsbostället. Arrendatorn hette Anton. Hos honom bodde en dotterson Gösta som var min skolkamrat. Jag var ofta där och Gösta var ofta hos oss. Senare på 1940-talet var arrendatorn John Persson. Han var son till arrendatorn på prästgården i Femsjö J A Persson. John finns på bild under fliken om Kyrkbyn.



*På gruppafotot som togs framför "Nordens" sitter brudgummens föräldrar till vänster och brudens till höger om brudparet. Av övriga gäster står Signe Larsson från Vallshult i raden bakom brudparet, mellan brudgummen och hans mor. Brudgummens bror Albert står bakom Nord. I övrigt kan jag identifiera min far Gottfrid Bengtsson (nr 4 från höger) och min kusin Helge Bengtsson (nr 8 från höger). Den långa mannen till vänster är uppenbarligen August Svensson i Haghult.*

## RÅHULT

Nästa två bilder gav en hel del huvudbry ända tills jag kom underfund med att gruppafotot måste vara från Råhult. Jag

mindes helt enkelt hur det såg ut när man kom cyklande från Duvhultshållet. Jag åkte dit någon gång under 1998 och

kunde konstatera att gaveln på bostadshuset då såg likadan ut som på fotot. Jag minns från barndomen att två syskon, Selma och Kalle samt deras föräldrar bodde där. Pappan hette Sven Petter Magnusson.



*Gruppfoto från Råhult när Gustav Johansson gifte sig med Karin (143:1).*

Ett minne är förknippat med honom eller rättare sagt med hans död. Det var en oskriven lag att när någon dött skulle folket i grannskapet gå med förning till sorgehuset kvällen före begravningen. Margit från granngården i Vallshult och jag var skickade dit. Vad jag speciellt minns var att det blev mörkt när vi skulle gå hem. Det var på 1930-talet och vi var båda i tioårsåldern. Det var kusligt både med mörkret och med liket i sorgehuset.

Gruppafotot (143:1) är från ett bröllop. Brudparet måste vara Gustav Johansson (senare Forshage), som gifte sig med Karin, syster till Selma och Kalle. Personerna på bilden är för små för att det ska vara meningsfullt att söka namnge dem. Med förstoringsglas kan

jag känna igen många av personerna från grannbyarna.

Jag fann också att två av de äldre herrar, som finns på bild (143:2) är med på bröllopsfotot. Gustav Johansson i Saraböke löste problemet. Från höger ser vi Gustavs farfar Johannes Persson från Norra Saraböke, Komminister Geelmuyden, Johannes svåger Sven Petter i Råhult samt August Jonsson, Femsjö kyrkby. Inte bara personerna och tillfället var klarlagda utan också släktskapet.

Det fanns ytterligare en gård i Råhult. Albert hette bonden där. Något kort från den gården finns uppenbarligen inte.



*Herrar klädda för bröllop (143:2). Från höger Johannes Persson från Norra Saraböke, Komminister Geelmuyden, Johannes svåger Sven Petter i Råhult samt August Jonsson från Femsjö kyrkby.*